

Oktober 2011
85e Editie

Het Fantasieblad

In deze editie:



In de boerenkieltjes



GF uitje

Een uitgave van
Graafstroom Fanfare

GF informatie GF

Voorzitter:	A. Wöstman, Pinksterbloemstraat 3, Bleskensgraaf 0184 - 69 90 54
Secretaris:	W. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf 0184 - 69 14 76
Penningmeester:	L. Ouderkerk, Hofwegen 38, Bleskensgraaf 0184 - 69 27 03
Bestuurslid: (Contact Drumband)	S. Romeijn, Polderweg-O 1a, Molenaarsgraaf 0184 - 64 27 51
Bestuurslid (Uniformbeheerder)	M. de Wit, van Gentstraat 11a, Goudriaan 0183 - 58 26 15
Bestuurslid: (Opleidingscoördinator)	S. van Wijk, Brandwijkседijk 28, Brandwijk 0184 - 64 12 74
Bestuurslid: (Materiaalbeheer)	C. Vulto, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf 0184 - 69 14 76
Docent Slagwerk:	A.van Werd, Vest 28, Gorinchem 06 - 38104510
Dirigent:	A.van Werd, Vest 28, Gorinchem 06 - 38104510
Docent Koperblazers:	E. van der Woude, Landauerdrift 17, Nieuwegein 06 - 23109108 Arie Heykoop (saxofoon), v.d. Boetzelaerlaan 19, Langerak 0184 - 601946
Bibliotheek:	C. Vulto en S. van Wijk, Ranonkelstraat 12, Bleskensgraaf 0184 - 69 14 76
Bladmuziekverspreiding:	C. Stigter, Peppelstraat 27, Bleskensgraaf 0184 - 69 16 65
Repetitie	Drumband : Maandagavond van 18.00 uur tot 19.25 uur locatie: Polderweg Oost -16 Molenaarsgraaf (van Wijgerden transport) Orkest : Maandagavond van 19.25 uur tot 21.15 uur (bij verhindering a.u.b. afmelden bij een bestuurslid)
Leerlingen:	Blaasinstrumenten: Brandweerkazerne, Brandwijk Slagwerk: tijdelijk bij Fam. van Wijgerden, Polderweg Oost
Website:	www.graafstroomsfanfare.nl

INHOUD

NIEUWS

De weg naar het diploma	7
Agenda	18

MENSEN

Van de voorzitter	4
Van de bestuursafel	5
Onder 4 noten met..	10
Even voorstellen	12

ACTIVITEITEN

Optreden op 'De Akker'	6
Toerist in eigen omgeving	8

FUN

De deur van	14
Wist u dat..	15
Tekening Stan	16
Moppenpagina	17

Colofon

HOOFDREDACTEUR: Wim Vulto

REDACTEUREN: Wim Vulto
Sylvia van Wijk
Stan van Diejen
VORMGEVING: Pauline den Ouden
EINDREDACTIE: Wim Vulto (a.i.)
Pauline den Ouden

CONTACT:

Secretariaat@graafstroomsfanfare.nl,
0184 - 691476
Pauline: Plinuh@hotmail.com,
0624447223

'Het Fanfareblad' is een verenigings-
blad in opdracht
van Graafstrooms
Fanfare. Het blad
wordt 4 keer per
jaar gemaakt voor
alle leden van deze
vereniging en de le-
den van de Club van
Honderd.



Het is de eerste keer dat het Fanfareblad niet gedrukt wordt, maar alleen op de website is te lezen. Ja, de fanfare gaat met haar tijd mee! De GF krant verschijnt vier keer per jaar. Al deze uitgaven worden op de website geplaatst. Twee keer per jaar zal er ook een papieren versie verschijnen. Zo kunnen veel mensen, ook buiten GF, goed op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en de stand van zaken binnen deze gezellige vereniging. En als u het Fanfareblad hebt gevonden dan hebt u dus ook de nieuwe website gezien. De website is overzichtelijk en geeft informatie over de vereniging, de GF muziekschool en leuke verhalen over activiteiten die deze vereniging heeft ondernomen of nog gaat doen.



De laatste tijd zijn er twee leden vertrokken, maar sinds de zomer hebben we weer versterking bij de trompetsectie en er staan jeugdleden te trappelen om zich vanaf december te voegen bij de bugels. Zo blijft de vereniging in beweging. De gemiddelde leeftijd van de orkestleden daalt gestaag. Het aantal leden blijft ongeveer gelijk.

Het probleem van de opslag van de, met name grote, slagwerkinstrumenten is nog niet echt opgelost. Het is dan ook erg fijn dat we nog steeds gebruik mogen maken van de ruimte bij de familie van Wijgerden. Het heeft de volle aandacht van het bestuur. Ik hoop dat ik er in de volgende krant beter nieuws over kan geven.

“Er staan jeugdleden te trappelen om zich vanaf december te voegen bij de bugels”

Afgelopen 24 september hebben we ons GF dagje uit gehad. Wat een gezellige dag was het weer! Lees er meer over in deze krant en lees vooral ook het verhaal over de opening van de nieuwe school in Sliedrecht. Daar was een ware GF Boerenkapel aanwezig. Er wordt ook weer gewerkt aan een goede Bazaar op 5 november aanstaande en vergeet vooral niet ons concert op 29 oktober. Dit geven we in Zorgcentrum Graafzicht, in Bleskensgraaf, nog steeds met gratis entree. Veel leesplezier en graag tot ziens bij een van onze activiteiten.”

Anne Wöstmann

“

Afgelopen 8 september hebben we alweer onze eerste bestuursvergadering in het nieuwe seizoen 2011/2012 gehad. Roos was ook bij deze vergadering om ingewerkt te worden. Zij gaat haar zus Stijna tijdelijk vervangen, omdat zij een paar maanden naar Australië en Nieuw Zeeland gaat. We wensen Stijna veel plezier en Roos veel succes natuurlijk met deze taak naast al het andere. We gaan weer een druk seizoen tegemoet. We zijn bezig om de activiteiten voor 2012 in kaart te brengen. In 2012 proberen we onze activiteiten ook op de evenementenkalender van de gemeente te krijgen. Verder heeft de Lief & leed commissie verslag uitgebracht. Jan Piet is weer aardig opgekrabbeld, maar heeft het wel verschrikkelijk druk. We hopen van harte dat hij weer de muziek gaat oppakken. Baukje heeft een kleine operatie achter de rug en moet nog wat revalideren met haar hand, maar



“Ook het huidige repertoire is qua niveau niet misselijk”

zij komt ons ongetwijfeld weer met haar slagwerk ondersteunen. En Willeke heeft al toegezegd na de Bazaar weer haar bugel ter mond te nemen; we kijken er allemaal naar uit. Co heeft afscheid genomen van het actieve muziek maken binnen GF, maar blijft ons een warm hart toedragen. Na zijn “afscheidsspeech” voor het orkest kreeg hij een warm applaus. We wensen hem en zijn vrouw het allerbeste en hopen hem nog regelmatig op onze concerten te mogen verwelkomen. Astrid heeft - hopelijk tijdelijk - afscheid genomen van GF in verband met haar gezondheid, die gelukkig wel weer langzaam vooruit gaat. Renate heeft zich enthousiast op haar nieuwe studie in Utrecht geworpen en kan GF dan ook jammer genoeg niet langer combineren met haar studie en andere hobby. Ook weer nieuwe leerlingen. In dit nummer vindt u in de nieuwe opleidingsrubriek van het Fanfareblad meer hierover. Herman is het orkest komen versterken en hij speelt al verbluffend snel hele partijen mee. Zo hebben we nu een trompetsectie waar we als bestuur hoge verwachtingen van hebben. Linda is overgestapt van de bugel naar de bariton-tuba waar de tuba-sectie heel blij mee is. Binnenkort is de nieuwe website online, nog steeds op www.graafstroomsfanfare.nl. Op die website vindt u ook de actuele activiteitenagenda. Verder is er flink wat nieuwe muziek aangeschaft door de muziekcommissie voor zowel de fanfare als de slagwerkgroep. Ook het huidige repertoire is qua niveau niet misselijk. We hopen dat iedereen de uitdaging oppakt en ook thuis repeteert..... ”

Wim Vulto

GEWAPEND MET

MUZIEK & BOERENKIELTJES naar 'DE AKKER'

Op zaterdag 17 september ging er een klein gezelschap naar SBO "De Akker", een nieuwe christelijke speciale school in Sliedrecht. De groep had rond half tien afgesproken bij de kruising van Hofwegen en de Wervenkampweg (voor degene onder ons die wegwijz zijn in de gemeente, bij Wemmers!). Om half tien stonden er dus drie auto's op de afgesproken plaats, welteverstaan Stijna, Marieke, Sylvia en hun passagiers. Na een paar minuten gewacht te hebben besloot Marieke om Matthijs op te gaan halen, die volgens haar bij de Provinciale weg stond te wachten. Het probleem was echter dat Wijngaarden zo gebouwd is dat er ook aan de noordzijde een Provinciale weg grenst. Daarom stuurde Stijna Sylvia naar de andere kruising met de Provinciale weg, omdat Stijna herinnerde dat Matthijs daar zou staan. Ondertussen wachtte de auto van Stijna op Herman en familie Stigter. Tot grote ontsteltenis reed Herman Ouderkerk opeens alleen voorbij. De familie Stigter kwam pas later. Toen Stijna met familie Stigter naar Sliedrecht reed, zag ze echter iemand vanuit de berm zwaaien. Het bleek Rianne te zijn. Zo

voegde Marieke zich ook bij de stoet, en reed deze verder naar de school. Daar aangekomen bleek Sylvia er al te staan. Herman was echter nog spoorloos. Net toen men 112 wilde bellen kwam deze al uit een bouwput gereden. Zo was het groepje toch nog compleet. Toen we eenmaal konden spelen bleek er een redelijk harde wind te staan, waardoor verscheidene lessenaars omvielen. Omdat ons programma maar enkele minuten lang was, was dit echter niet zo'n groot probleem. Nadat we allen zeer goed gespeeld hadden, en even een groepsfoto gemaakt hadden, konden we weer in boerenkiel naar huis!



DE WEG NAAR HET DIPLOMA

Zoals iedereen wellicht weet is de opleiding bij Graafstrooms Fanfare in handen van Adrie van Werd (slagwerk), Eelkje van de Woude (koperblazers) en Arie Heijkoop (saxofoon). Iedere leerling, jong of oud, krijgt zo een gedegen opleiding met als kroon op het vele studeren een officieel diploma van de KNFM. Dat je dit diploma niet zomaar krijgt, blijkt uit een pittig stuk theorie en een praktijkexamen waarbij de leerling diverse stukken moet spelen; o.a. een duet, iets uit het hoofd en natuurlijk de welbekende toonladders. We hebben de afgelopen maanden 3 nieuwe leerlingen erbij dat zijn Merel Noorland op Cornet, Lars van Genderen op Alt saxofoon en Koen Damen op bugel. Zitten we dan vol met de leerlingen? Nee, er kunnen er nog altijd bij; zowel op slagwerk als op de blaasinstrumenten. Ze beginnen

met individuele praktijklessen en als ze een zekere basis hebben dan mogen ze gaan meespelen in het slagwerkensemble 'Hit It' of in het blaasensemble 'Prima Musica' en zo leren ze al het begin van het samenspelen. Als een leerling het A diploma heeft, gaat het op de maandagavonden meespelen in het orkest, maar leert daarnaast nog door voor het B diploma. Voor de hele enthousiaste leerlingen bestaat er een mogelijkheid om door te gaan voor het C diploma onder bijzondere voorwaarden. Er is altijd de gelegenheid om een keer rustig thuis een instrument uit te proberen; ik kom graag langs met de diverse blaasinstrumenten voor een uitleg hierover, is de keuze gemaakt kan besloten worden om op les te gaan.

Sylvia van Wijk

Toerist in eigen omgeving

Op zaterdag 24 september vond het jaarlijkse ledenuitje weer plaats. Iedereen was rond 14.15 uur op de afgesproken plaats bij familie Romeijn, met zijn/haar meegebrachte spullen. Nadat het laatste voedsel was opgeborgen, vertrok de groep richting Vinkenwaard, een wateractiviteitencentrum. Iedereen was opgetogen en de sfeer op het schip was dan ook snel gezellig. Onderweg vergaapte iedereen zich aan de mooie molens van Kinderdijk en aan de hoogspanningsmasten achter de molens. De kapitein, een oudere man, wees ons op allerlei bijzonderheden en details van de molens. We kregen heerlijk gebak en koffie aan boord. Toen we na een halfuurtje varen bij een molen kwamen, kregen we de informatie dat de molen tegen betaling betreedbaar was. Gul als de fanfare is, werd daar niet over getwijfeld en een paar minuten later stond iedereen rondom de molen. Een paar mensen klommen naar boven en de anderen bleven buiten.



Na een klein halfuurtje was iedereen wel weer uitgekeken, maar sommigen wilden perse een groepsfoto. Zo werd er aan een paar toeristen gevraagd of ze een foto wilden maken. Na een dozijn aantal pogingen was het wel welletjes en iedereen ging de boot weer in. Nadat we weer bij de vertrekplaats waren, kregen we de mededeling dat er een soort van speurtocht op touw was gezet. Deze werd gespeeld vanuit de auto's. Elke auto vertrok een paar minuten na elkaar en terwijl we reden, werd er ook nog verwacht dat we onze omgeving goed in de gaten hielden. Dat er geen ongelukken zijn veroorzaakt hierdoor mag een wonder genoemd worden. Toen iedereen bij de eindbestemming (kaasboerderij "De Kuiper") was aangekomen begon het

avondprogramma. Terwijl enkele leden de maaltijd begonnen te verzorgen, werd er door de rest een soort muzikaal klapspelletje gespeeld. Hierbij draaide het om teamwork en samenwerking. Nadat de maaltijd was opgediend, ging iedereen aan tafel en er werd hier en daar al flink opgeschept. Men kon kiezen uit allerlei lekkere salades en gerechten, zoals pasta, bami en een quiche (chique, volgens bepaalde leden...). Na een uur, toen het nagerecht ook gegeten was, zat iedereen bomvol en werd er even uitgebuikt. Nadat alles afgeruimd was ging er een film aan, genaamd "Fanfare". Deze film ging over een fanfarekorps wat door een ruzie gesplitst werd met alle hilarische gevolgen van dien. Laten we hopen dat het bij de Graafstrooms Fanfare nooit gebeurt! Nadat de film was afgelopen ging iedereen weer naar huis. Waarschijnlijk deelt iedereen de mening dat het een geslaagd uitje was!



ONDER 4 NOTEN MET Matthijs Hoogendijk!

Vertel in het kort iets over jezelf.

"Ik ben Matthijs Hoogendijk. Ik ben 15 jaar oud. Mijn hobby's zijn (natuurlijk) muziek maken, lezen en beetje voetballen buiten."

Wat voor instrument of welke instrumenten bespeel je?

"Ik bespeel de bugel en sinds een half jaar blaas ik er ook op los op mijn eigen trompet."

Wat vind je zo leuk aan dit instrument?

"De bugel heeft een mooie warme klank. Het instrument speelt ook lekker. Je hoeft er weinig moeite voor te doen om er een noot uit te krijgen. Met de trompet kan ik weer wat hoger en dat vind ik ook wel leuk."

Hoe is je muziekcarrière verlopen tot nu toe?

"Ik ben op mijn 7e, samen met Petra van Dijk, bij de fanfare gekomen. Daar ben ik de bugel gaan bespelen. Dat doe ik nu nog steeds. Zoals ik al gezegd had bespeel ik nu ook de trompet sinds een half jaar."

Wat vind je leuk aan GF?

"Ik vind het een leuke, niet al te grote vereniging. De kampen zijn altijd wel leuk. Helaas ben ik twee jaar niet meegegaan in verband met het kamp van de kerk. De

verdere activiteiten zijn ook erg leuk, zoals de rondvaarttocht langs de molens van 24 september."

Als je nog een ander instrument zou mogen kiezen, welke zou je dan kiezen?

"Ik zou de trombone kiezen. Toen ik bij de fanfare kwam wilde ik dat al, maar helaas was hij niet beschikbaar en mijn armen waren te kort vertelden ze mij. Verder lijkt het mij ook leuk om de bas te bespelen. Ik hou wel van het lagere werk."

Beschrijf jezelf in 3 woorden.

"Altijd vrolijk (volgens mijn schoolgenoten), rustig, doorzetter en zoals iedereen in de fanfare muzikaal"

Van welke muziek houd je zelf?

"Ik houd vooral van gospelmuziek, klassieke muziek en klassieke rock."

Waar mogen we jou 's nachts voor wakker maken?

"Voor de rockversie van de vijfde symfonie van Beethoven (David Garrett: The 5th)."

Wat is je levensmotto?

"Geniet van het leven en heb oog voor je medemens."

"De bugel heeft een mooie warme klank"

Vraag van Korinne: : Je bent nu als een van de weinige bezig voor je C-diploma. Wat wil jij binnen de muziek (nog) bereiken?

"Ik wil in ieder geval beter worden dan dat ik nu ben. Ik liep al een tijdje met het idee in mijn hoofd om ook nog C-diploma te gaan doen. Via een klasgenoot (lid van Apollo en OKK), die ook C-diploma heeft gedaan, ben ik ook C gaan doen. Ik vond het altijd al jammer dat je na je B-diploma moest stoppen met lessen volgen. Daardoor oefende ik nog maar heel weinig. Dus daarom vond ik dit wel een kans om weer lessen te gaan volgen."

Aan wie zou je deze onder 4 noten door willen geven?

"Herman Ouderkerk"

Wat is de vraag die je aan deze persoon wil stellen?

"Hoe is het om, vind ik, vrij snel na het starten van het bespelen van de trompet al bij het 'Grote Orkest' te zitten?"



Hallo allemaal,

Ik ben Merel Noorland en ik ben 7 jaar. Ik woon in Bleskensgraaf samen met papa, mama en 1 zus Amber (9 jaar) en 1 zusje Jasmijn (4 jaar). Ik zit op de Kiezel en de Kei in groep 4 bij juf Kimberley. Mijn hobby's zijn: Streetdance, de fanfare en met Fenna spelen. Ik ben na de zomervakantie op de fanfare gegaan en ik speel op een cornet. Ik wilde graag op een trompet, maar daar waren m'n vingers nog een beetje kort voor.

Groetjes Merel



Hallo allemaal,

Ik ben Lars van Genderen en ik ben bijna 11 jaar (24 november). Ik woon in Bleskensgraaf en zit in groep 7 op de school met de Bijbel.

Ik heb op school blokfluiten gedaan en toen mocht ik van mijn moeder daarna op een echt instrument gaan spelen. Toen heb ik voor de saxofoon gekozen. Ik les eens in de 14 dagen bij meneer Heijkoop in Langerak. Het is erg leuk en er zijn al aardig wat liedjes die ik ken. Verder voetbal ik erg graag met mijn vrienden en gamen vind ik ook leuk.

Ook heb ik nog 1 broer, een zus en een broertje.

Groetjes van Lars

DE DEUR VAN...

In de vorige uitgave stond deze foto:

Weet jij van wie deze deur is? Hier komt het antwoord: Deze deur is van het huis van JP den Ouden.



Hiernaast zie je een foto van de voordeur van één van onze leden. Wie is er zo muzikaal achter deze deur? Het is aan jou om dat te raden! Stuur het juiste antwoord naar: raaddedeur@hotmail.com en win een waardebon van 10 euro!



TOEN STAN NAAR STIJNA RENDE VOOR DE LAMPIONNENOPTOCHT IN BLESKENGRAAF, HIJ EEN JOGGER TEGENKWAM DIE HEM TOERIEP DAT HIJ HET VERKEERDE UNIFORM AAN HAD?

We op 29 oktober weer extra hulp krijgen van Jan en Riek? Van Jan Bakker en Koen? En ook Fred is weer van de partij!

Cinty en Wim weer oma en opa zijn geworden van een wolk van een kleinzoon met de leuke naam Jip? Zal Janneke ook nog volgen? Cinty was daar zelfs zo van in de wolken dat ze Cor gewoon een fout stuk uit liet delen!

Herman zich in ons orkest gewaagd heeft?

De eerste en ook vooral de tweede repetitie na de vakantie wel erg rustig waren?

Sommige mensen denken dat onze vereniging Jupiter heet? We zijn daarom bezig een speciaal doek voor de sousafoon te laten maken met onze naam er op.

ALS ADRIE AANGEEFT DAT DE 1E PARTIJ VAN DE HOORN HARDER MOET, ANNE DIT HEEL SNEL OPLOST DOOR DE PARTIJEN TE WISSELEN MET DIE VAN LEONTIEN?

Joost en Rosanna iedere maand meelopen in de marsrepetitie en daarna gezellig plaatsnemen in het orkest en daar al heel wat mee kunnen spelen? Geweldig, zij gaan op 29 oktober ook al meedoen met ons optreden!

De jeugd heel veel goede ideeën voor een GF dagje uit had tijdens de rit naar Alblasserdam? Onder andere survival, bowlen en paintball kwamen voorbij. Op de reactie van Anne dat het voor alle leeftijden moest zijn gaf Corne van Dijk door dat het dan gewoon paintball voor oude van dagen wordt.

WIST JE DAT...

We een nieuwe website hebben?
www.graafstroomsfanfare.nl



Adrie tijdens de repetitie niet alleen op de marimba, maar ook wel eens op Dirco wil slaan als hij iets niet goed doet? Dirco reageert hier totaal niet op en speelt rustig verder.

Misschien hadden we de
vragen beter kunnen maken
NA HET RIJDEN !!!



©Stan van Diejen

Er komt een Belg bij de bakker en vraagt op z'n plat Belgisch: "Allez, sunne, heb-de-gij voor mij 'n brood?" "Natuurlijk", zegt de bakker. En terwijl hij het brood pakt vraagt hij: "U komt zeker uit België?" "Awel, hoe weet ge dat?" vraagt de Belg verbaasd. "Ja," zegt de bakker, "dat hoor ik aan uw uitspraak." Nou, dat vindt de Belg helemaal niet leuk, want hij woont al vijf jaar in Nederland. Hij gaat dus ijverig studeren op z'n uitspraak en twee maanden later spreekt hij keurig ABN. Hij gaat naar de winkel en vraagt aan de verkoper (dus in keurig Nederlands): "Goedendag, meneer. Heeft u voor mij een sesambrood?" "Nou," zegt de verkoper, "u bent zeker een Belg?" "Nou ja," zegt de Belg, "hoe weet u dat? Kunt u dat aan mijn uitspraak horen?" "Nee," zegt de verkoper, "uw uitspraak is perfect, maar u staat nu niet bij de bakker, maar in een slagerij!"



Een Nederlandse man zegt tegen zijn vrouw: "Marie, giet eens een liter water bij de soep, we krijgen bezoek!"



Komt een Belg in een Nederlands restaurant en bestelt een biefstuk. Waarop de ober vraagt: "Hoe wilt u hem hebben?". Antwoordt de Belg: "Op m'n bord natuurlijk!"



AGENDA

Oktober

Za. 22 - 10 Lampionnoptocht Molenaarsgraaf, 19:30 uur
Za. 29 - 10 Graafzicht Concert, 19:30 uur

November

Za. 05 - 11 Bazaar GF&IJsclub
Ma. 14 - 11 Gezamenlijke vergadering GF - Club van Honderd
(Agenda -> GF)
Za. 19 - 11 Inhalen Sint Nicolaas

December

Za. 10 - 12 Winterconcert (Ottoland)

Januari 2012

Di. 17 - 01 Overleg Oranjeverenigingen in Goudriaan om 20.00
uur in de Multistee
Za. 21 - 01 Voorspeelmiddag GF en gezellige avond
Di. 31 - 01 Oranjeoptocht Papendrecht

Februari 2012

Vr. 03 - 02 Oranjeoptocht Wijngaarden
Za. 11 - 02 Vlooiemarkt in de Boerenklaas

Maart 2012

Ma. 12 - 03 Start donateursactie GF
Za. 31 - 03 Voorjaarsconcert

April 2012

Ma. 02 - 04 Algemene Ledenvergadering GF
Ma. 30 - 04 Aubades Koninginnedag

Mei 2012

Vr. 04 - 05 Begeleiding Dodenherdenking
Ma. 21 - 05 Anjercollecte

GF commissies GF

Dit zijn de commissies die binnen de Graafstrooms Fanfare actief zijn.

Activiteitencommissie : Baukje van Engelen, Cor Stigter, Angelique Bogaard, Linda Romeijn

Deze commissie verzorgt de organisatie rondom activiteiten zoals: Het jeugdkamp en de gezellige avond.

Muziekcommissie : Leontien Ouderkerk, Adrie van Werd, Rianne de Wit, Angelique Boogaard, Sylvia van Wijk

Deze commissie zorgt ervoor dat er elk concert weer leuke, gevarieerde muziek gespeeld wordt.

Bazaarcommissie : Willeke Sloof, Frank Scheurwater, Gerrit de Wit

Deze commissie organiseert elk jaar weer een nieuwe Bazaar i.s.m. de IJsclub

Vlooiemarktcommissie : Gerda Stigter, Baukje van Engelen, Cinty Vulto

Deze commissie zorgt voor de organisatie rondom de Vlooiemarkt.

Jeugdcommissie : Leontien Ouderkerk, Korinne Stigter, Dirco Kok

Deze commissie bestaande uit jeugdleden bedenkt activiteiten en doet voorstellen die met toestemming van het bestuur uitgevoerd of georganiseerd worden.

Commissie begeleiding solistenconcoursen en play-in's e.d

: Sylvia van Wijk, Vacature

Deze commissie zorgt voor het aanmelden van play-in's en concoursen.

Commissie Lief en Leed : Marieke de Wit, Willeke Sloof

Deze commissie zorgt voor een bloemetje e.d.

Websitecommissie : Jeroen Vulto, Wim Vulto

Deze commissie zorgt voor het onderhoud en het beheer van de website

Uit den ouden doorsch



Het comfort van optredens rond de jaren '50

